



PAARDRIJ VAKANTIE

Hoenderloo 2022

15 JULI T/M 22 JULI

Astrid, Corinne, Eric, Edwin, Guido, Jan, Joep,
Franciska en Nicoline

Tendens vakantie



Dag 1. Vrijdag

Vertrek om 12.30 vanuit Arnhem van de locatie van Tendens. Astrid, Eric en Edwin stappen daar in de bus met chauffeur Franciska en bijrijder Nicoline, om te vertrekken naar de Maria Hoeve in Hoenderloo. Daar komen ook Guido, Joep, Jan en Corinne. We drinken gezellig met elkaar en de ouders van Joep en de broer van Jan koffie met een lekkere kruidcake erbij die Nicoline thuis al gebakken heeft. Edwin helpt Nicoline en Franciska alle koffers naar boven te slepen. Het lijkt wel of iedereen stenen in de koffer heeft. Iedereen zoekt boven op de slaatzolder een slaapplekje uit. Gelukkig heeft Nicoline al aan het avond eten gedacht en dit meegenomen. We eten tomaten soep, knakworstjes op brood en salades.

Door alle spanningen en drukte zijn we helemaal het voorstel rondje vergeten. Dit doen we na het avond eten. We sluiten de dag met elkaar af met een lekker drankje. We proosten op de eerste avond en dat het nu al gezellig is met elkaar.

Dag 2. Zaterdag

Vandaag beginnen we rustig met het ontbijt. Iedereen mag in zijn eigen tempo wakker worden en aankleden. We hebben om 10.30 afgesproken met Marcel om te gaan paardrijden, daar heeft iedereen wel zin in en we zijn klaar om naar de paarden te gaan. Marcel staat ons op te wachten bij de stallen om Jacky en DJ te gaan halen uit de wei om

daarna te gaan poetsen en op te zadelen. Tijdens het poetsen ziet Marcel dat de staarten erg lang zijn geworden en knipt deze even. Net alsof de paarden naar de kapper gaan. De eerste dag paardrijden, is voor iedereen weer even wennen. DJ krijgt een vliegendeken over zijn zadel omdat hij erg last heeft van de dazen die er helaas bij horen

met mooi weer. Niet alleen wij moesten wennen, maar de paarden proberen ons ook goed uit, DJ loopt zo nu en dan een rondje wanneer het niet moet. Na het paardrijden zetten we de paarden in de wei en heeft iedereen lekker gedoucht.



Bij de lunch zit Marcel gezellig bij ons en geniet hij mee van ons zelfgemaakte lunch. Broodjes met komkommers en salades, rundvlees salade en krenten bollen.



We gaan naar de stad Beekbergen om mooie ansichtkaarten te kopen. Deze vinden we gelijk in de eerste winkel en ook de postzegels, wat fijn! Helaas gaan de winkels al om 16.00 dicht. De terrassen zijn gelukkig wel nog open en wij hebben wel zin in een koffie met gebak. Naast de koffie krijgen we een klein schaalje met ijs ernaast, Jan gooit het in de koffie heeft hij lekker ijs koffie!!



Hierna rijden we naar de Lidl en daar is toevallig ook een Action en dat levert veel blije gezichten op achterin in de bus. Shoppen in de Action! dat wil natuurlijk iedereen! Nou dat is dus niet zo, een paar mensen willen graag met Nicoline mee naar de supermarkt en er gaan de anderen gaan mee naar de Action met Franciska.

We smeren ons zelf natuurlijk ook goed in met dit lekkere weer



Voordat we naar huis gaan stapt Franciska achterin de bus. Huh?! Maar zij is toch de chauffeur, Corinne zit achter het stuur.. Dit klopt toch helemaal niet hahaha !!

De boodschappen laden we met elkaar uit en Nicoline begint met eten koken. Onder het koken helpt Corinne Nicoline goed, want Franciska wordt de keuken uitgestuurd en mag daar niet meer in komen vandaag haha.



Franciska, Joep, Edwin en Guido spelen een spelletje Skibo. Vandaag staat er Hollandse pot op het menu. Krieltjes met boontjes, worteltjes, sla en een balgehakt. En als toetje lekkere yoghurt met een appeltje er door heen. Vandaag zijn we laat met eten waardoor we de koffie overslaan maar wel een lekker biertje buiten met elkaar drinken. Hier sluiten we de dag met elkaar af.

Dag 3. Zondag

De ochtend begint vandaag op het gemakje, we worden allemaal na 8 uur wakker en Nicoline heeft de

koffie al klaar gezet. Het knopje moet alleen nog om worden gezet. We drinken allemaal een lekker bakkie koffie buiten aan tafel met mooi uitzicht. Na het koffie drinken kleden we ons aan en wordt het ontbijt klaar gemaakt.

Na het ontbijt is het tijd voor paardrijden. De



vakantiegangers zijn er al helemaal klaar voor om de paarden uit de wei te halen, maar Marcel moet alleen nog even de paarden water geven. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk he! Marcel spuit de paarden in met speciaal spul tegen de vliegen en dazen. Met het opzadelen mag Guido het hoofdspel in doen. Guido vertelt dat hij dat nog nooit heeft gedaan.

We zien dat er in de bak nieuwe letters neer zijn neergezet. Marcel en Franciska checken natuurlijk wel even of ze helemaal goed staan. De letters hebben de volgorde: **A**lle **F**riese **B**oeren **M**et **C**enten **H**ebben **E**en **K**oe. Onder het paardrijden heeft de rest lekker koffie gedronken,



koek gegeten en we krijgen ook nog ranja. Het is eerst lekker in het zonnetje, maar daarna zijn we toch lekker in de schaduw gaan zitten. Dik ,de man van Nicoline ,komt vandaag gezellig langs, die kwam aanrijden onder het paardrijden.



Na het paardrijden zijn we lekker gaan douchen en heeft Nicoline als verrassing voor de lunch pannenkoeken gebakken. Na het pannenkoeken eten zijn we toe aan een rustige middag. Dik gaat Guido scheren, want een man kan dat natuurlijk een stuk beter dan Nicoline en Franciska. Tekenen komt deze middag ook aan bod, maar ook kleuren, Eric speelt verstoppertje met Franciska en Edwin en Guido spelen met een kleef bal. Alleen kleeft de bal zo hard dat Edwin het hele bledje uit elkaar valt, daar heeft Nicoline gelukkig wel wat voor, want er zit nog een set in de spelletjes tas van Tendens.



Om 17.00 maakte iedereen zich klaar om naar de chinees te gaan. Nette kleren en schoenen komen uit de kast om gezellig met elkaar uit eten te gaan. We hebben daar lekker gegeten met elkaar en natuurlijk een lekker toetje.



In de bus bespreken we dat de vrouwen van Nederland vanavond gevoetbald hebben en Guido wil dit graag terug kijken. Maar als we thuis aankomen, gaan we natuurlijk eerst even Jacky en DJ gedag zeggen.



En ja soms doet Jacky ook een beetje gek.



Hierna proberen we het voetbal op de tv te krijgen. Dit is toch iets moeilijker dan we gedacht hadden, maar Nicoline had een super goed idee om het via de NPOstart app te kijken en toen hadden we beeld op de tv. Eric en Corinne zingen hard mee met het Wilhelmus.



Joep is buiten zijn ansichtkaarten aan het schrijven, Nicoline vindt het wel een goed idee dat Eric ook zijn kaarten gaat schrijven. Jan heeft hierna zijn kaarten ook geschreven. Edwin stelt voor om een potje Skibo te doen, hier is uiteraard wel even tijd voor. Nicoline kent dit nog niet, maar Edwin en Franciska kunnen dit wel even uitleggen aan Nicoline. Na het spelletje is het tijd om naar bed te gaan.



Dag 4. Maandag

Vanmorgen zijn de mannen op zolder vroeg wakker door de wekker van Guido. Het is maandag en normaal moet hij dan werken en staat zijn wekker om 7.30. Gelukkig kan Franciska hem uit zetten en kunnen we morgen weer wat langer slapen. Maar hierdoor zijn we allemaal vroeg en kunnen we op tijd aan het ontbijt.

Na het ontbijt gaan we natuurlijk weer paardrijden. Marcel staat alweer op ons te wachten bij de poetsplaats. Eric en Corine gaan vandaag als eerste. Guido en Edwin gaan als





tweede, Astrid en Joep sluiten vandaag af: lekker in het bos, want het word al best warm in het zonnetje.

We lunchen vandaag lekker met een broodje gehakt bal met sla en salade er op die Nicoline weer lekker voor ons gemaakt heeft. Na de lunch maken we ons klaar om naar de Apenheul te gaan.

In de Apenheul vindt Jan het spannend. Jan doet zijn ketting af met sleutelhanger, anders jatten de apen deze. Jan wil ook niet graag de apen op schoot zegt hij. Franciska

vertelt dat dit niet gebeurt als je het niet wilt. De spullen worden allemaal in een speciale apen tas gedaan, die niet makkelijk open gaat.



We gaan lekker genieten in de Apenheul, lekker onder de bomen met dit warme weer.

We zien veel verschillende apen en er komt er zelf een bij Astrid op schoot zitten, maar die vindt de bril van Astrid ook heel mooi. Gelukkig kan Astrid hem nog net afpakken. In het park gaan we lekker wat drinken en er is zelfs een moeder-eend met kleine kuikentjes. Deze kunnen de kruimels van Guido en Corinne op eten die ze hebben laten vallen. Voor dat we het park uit lopen krijgen we ook nog een lekker ijsje en gaan we natuurlijk nog even naar de souvenir shop om wat leuke dingen te scoren.





De medewerkster van de Apenheul vertelt ons hier dat sommige apen aan het puberen zijn en daarom als ze iets doen wat niet mag, met de plantspuit nat gespoten worden.



We krijgen ook lekker een ijsje in de Apelheul



Jahaa en Jan zag broer Wim in de Apenheul 😊



In de bus naar huis kijkt iedereen uit naar een rode brievenbus, want we hebben de Ansichtkaarten nog steeds niet op de bus gedaan. Nicoline en Franciska vergeten deze steeds.. Gelukkig vlak bij het huisje bij de supermarkt vinden wij een rode brievenbus waar we ze op de bus doen.



Nicoline heeft het eten vanmiddag al voorbereid waardoor we snel aan tafel konden. Franciska heeft beloofd om na het eten te gaan wandelen en belofte maakt schuld. Met elkaar ruimen we de tafel af en daarna gaan Guido, Astrid, Edwin, Joep en Franciska in het bos wandelen. Als we bij het hek komen van de Mariahoeve wil Joep graag terug maar de rest wil nog verder wandelen. Tijdens het wandelen zegt Guido dat hij morgen toch weer geschoren moet worden, want ze baard komt weer tevoorschijn. Franciska zegt tegen Guido dat hij anders Dik even moet bellen om te vragen of hij langs kan komen om te scheren. We komen weer aan bij het huis en gaan snel wat drinken, want dorst hebben we wel na zo'n lange wandeling. En wat denk je.. Zitten we buiten lekker wat te drinken, komt Dik ineens aangewandeld. Ja, toen zei Guido: "kan je mij mooi even scheren!" en dat wil Dik wel. Met elkaar drinken we gezellig een borrel en sluiten we deze gezellige dag weer af.

Dag 5. Dinsdag

Deze ochtend moet iedereen wakker gemaakt worden. We hebben eigenlijk allemaal wel lekker geslapen en zijn laat aan de ontbijt tafel. Bij het ontbijt krijgen we vandaag lekker een gebakken eitje erbij. Vandaag is het een hele warme dag, daarom besluit Marcel met de paarden in het bos te gaan wandelen. Dit vindt iedereen prima en de rest die niet op het paard zit rommelt lekker om het huis heen. Franciska heeft in het bos foto's gemaakt van het paardrijden.



Omdat het zo heet is vandaag spuiten we de paarden lekker af met water. (en onszelf)



Na het paardrijden heeft Nicoline weer een lekkere lunch voor ons gemaakt en dit keer zijn het tosti's. Marcel eet ook weer gezellig met ons mee. Na de lunch gaan we met zijn allen even naar de supermarkt en de Action. In de Action kopen we een zwembad, waterpistolen en een cadeautje voor Marcel, want hij doet het natuurlijk super voor ons met het paardrijden.



We blazen het zwembad op en kunnen met ons voeten erin zodat we lekker afkoelen. En daar is Dik weer ineens, die komt gezellig met ons BBQ-en. Want bij een BBQ moet er natuurlijk wel een man zijn ☺ We eten lekker en na het eten zijn er nog wortels en komkommers over. We brengen deze bij de paarden,

die vinden ze wel lekker en ze trekken daar hele gekke bekken bij.





Nicoline en Corinne gaan de tent opzetten, want eerder is dit niet gelukt. Joost was namelijk de haringen vergeten, oh wat stom.. maar ja kan gebeuren, deze heeft Jan eerder deze week al gekocht. Gelukkig staat de tent zo omhoog en de toeschouwers vertellen wel even hoe het allemaal moet. Blijkt als we bijna klaar zijn met de tent, dat er ook nog verkeerde tent stokken bij zitten voor aan de voorkant. Naja helaas, er kunnen in ieder geval mensen in slapen. Tijdens het tent opzetten heeft Franciska lekkere toetjes voor ons gemaakt, want het eten moest eerst nog even zakken.



Aan het eind van de dag worden de paarden nog even naar buiten gebracht.



Guido, Jan en Dik gaan nog een klein stukje langs het pad lopen. Na gezellig een biertje en een wijntje gedronken te hebben gaan we lekker naar bed, want morgen moeten we vroeger op dan anders.

Dag 6. Woensdag

De wekker staat vandaag wat vroeger, want vanmiddag, na het paardrijden gaan we een huifkar tocht maken. Iedereen zit vandaag aangekleed aan het ontbijt, zodat we gelijk kunnen gaan paardrijden met Marcel. We hebben om 9.30 afgesproken met Marcel, maar Marcel is er nog niet. Zou Marcel zich verslapen hebben? We wachten rustig af en pakken de paarden alvast uit de wei om te gaan poetsen. Franciska helpt met opzadelen. En daar is Marcel, hij heeft zich niet verslapen maar werd even opgehouden op zijn werk.

Vandaag eten we snel onze lunch op, want om 13.30 hebben we afgesproken in Otterloo om met de huifkar te gaan rijden. Meneer Wout is nog bezig met het inspannen van de paarden. We wachten even op het terras tot dat we opgehaald worden om in te stappen. En daar komt Wout aan rijden met de grote huifkar en wel hele grote paarden die er voor staan. De paarden die ervoor staan zijn van het ras Shire, ze heten Jack en Benjamin. We stappen in via het trapje en we zien dat er in de huifkar lekker stoelen zitten.



We gaan allemaal lekker zitten en vertrekken over de weg richting een zandpad en rijden daarna lekker het bos in. Jack het paard wat voor de huifkar staat, is heel hard aan het ademen en is erg bezweet. Wout vertelt dat hij zich te druk maakt en dat hij daarom vandaag wat rustig aan doet. Dat vinden wij natuurlijk helemaal niet erg, nu zitten we langer in de huifkar. Na de huifkar tocht kijken we bij het aftuigen van de paarden. Wout vertelt dat hij nog meer paarden op het terrein heeft staan en wij mogen er even gaan kijken. Dat ziet iedereen wel zitten natuurlijk en we lopen langs alle paarden. Op stal vragen wij ons af wat voor paarden het zijn en ze vertellen ons dat het Jachtpaarden zijn.





Op de terugweg rijden we Hoenderloo-centrum want daar is braderie. Alleen waren Nicoline en Franciska vergeten te zeggen dat iedereen een portemonnee mee moest nemen. Dus moesten we toch nog even langs ons huis. Nicoline hebben we afgegooid bij de SPAR, die moest nog een kleine boodschap halen voor het eten van vanavond. Wij op naar het huisje en wat denk je.. Franciska is de sleutel vergeten te vragen aan Nicoline en de deur zit op slot. Gelukkig is de zijdeur nog open (want die klemt heel erg) en kunnen we via die deur naar binnen.

We halen Nicoline weer op bij de SPAR en we rijden naar de braderie. Er zijn niet veel kraampjes, maar het is er wel gezellig en er zijn genoeg dingen te koop.

Vanavond eten we pasta en we hebben ook nog ijs van gisteren over. Dus vanavond hebben we weer een lekker toetje. Vanavond kijk we gezellig met elkaar tv: de film Dik Trom.

Dag 7. Donderdag

Vandaag kunnen we wat langer op bed blijven liggen en worden we allemaal uit ons zelf wakker. Lekker met elkaar ontbijten en dan gelijk door naar de paarden. We hebben vandaag niet veel haast en Marcel en Monica staan lekker te kletsen met elkaar. Edwin ziet dat en vraagt of ze er misschien ook nog een bakkie koffie bij willen. Ja, dat willen ze wel. Franciska zegt dat we met zijn alle wel een beetje door moeten werken, want het gaat straks regenen. Marcel zegt dat het wel mee valt.....Nou , mooi niet! Daar was de regen nog voor dat we op de paarden zitten. Maar gelukkig zijn we niet van suiker en hebben we zelfs regenjassen meegenomen. Marcel gaat met ons het bos in, want daar regent het minder hard. Marcel loopt met een paraplu en daar kijken de paarden niet eens van op.







Na het paardrijden lunchen we en krijgen we tijd om onze koffers in te pakken. Verder is het vandaag een rustige middag, want het regent helaas nog steeds. Jan is lekker aan het kleuren en de rest is tv aan het kijken. Stiekem zijn we hier best aan toe, is natuurlijk ook best vermoeiend, de hele week paardrijden. Corinne helpt mee aan het cadeautje voor Marcel, want het cadeautje moet natuurlijk wel af zijn als we vanavond naar Marcel gaan.

Om 18.00 gaan we naar Marcel, want ja bij de paardrijvakantie hoort natuurlijk een lekker patatje van Marcel. Marcel heeft

voor ons al een tafel buiten klaar gezet onder het afdak. Jan vindt dit helemaal niks, want het regent hoor. Gelukkig zitten we onder het afdak lekker droog en komt Marcel ons vragen wat we willen eten. Nicoline heeft een lekker biertje meegenomen en dat mogen we onder het eten lekker op drinken. Na het eten krijgen we ook nog een lekker ijsje van Marcel.



Bij terugkomst zijn onze buiken nog helemaal vol, maar koffie lusten we wel. Want ja, wisten jullie al dat wij echte koffieleuten zijn? Onder de koffie vullen we de vakantie herinneringen met elkaar in.

Hier een korte samenvatting van wat er verteld is over elkaar en wat iedereen van de vakantie vond:

Joep; Joep heeft heel fijn paardgereden. In het bos was het het leukst. Joep is rustig en hij is op zichzelf. Je bent lief en zo leuk als je lacht.

Guido; Guido vond ons een hele leuke groep, veel grapjes en gezelligheid. Je ziet alles en helpt iedereen ook ongevraagd. Knap hoor! De paarden vond hij heel leuk en ook de stopcontacten.

Eric; Eric heeft goed paard gereden. Sturen ging goed. En in het bos helemaal alleen gereden! Eric is een clown zonder circus en je kan altijd met hem lachen.

Astrid; Astrid rijdt het liefst op DJ, een lief paard. Je bent een gezellige vrouw, je kan leuk met haar praten. Je bent superlief, samen muziek luisteren en filmpjes kijken.

Edwin; Edwin je bent een lieve jongen en een toffe gozer. Super leuk om op Jacky te rijden. Je bent de vrolijke noot in onze groep.

Corinne; Corinne je bent een behulpzame vrouw. Gezellig en lief. Je hebt goed geholpen en mooi paard gereden.

Jan; Jan is een vriendelijke man met leuke grapjes. Hij zegt **NEE**, maar bedoelt **JA**. Gezellig om een sigaretje mee te roken.



Van links naar rechts; Guido, Joep, Eric, Astrid, Edwin en Corinne.

De avond sluiten we af met nog even tv kijken en een lekker biertje met chipjes erbij. Deze avond niet te laat naar bed, want helaas gaan we morgen al weer naar huis en moeten we op tijd uit bed.

Dag 8. Vrijdag

Deze ochtend worden we allemaal vroeg wakker gemaakt, want het is helaas onze laatste dag. Guido zegt deze ochtend: "het is een tijd van komen, maar helaas ook weer een tijd van gaan." Nadat we alle koffers hebben ingepakt en naar beneden hebben gebracht. Gaan we met zijn alle voor de laatste keer ontbijten.



We nemen nog even afscheid van DJ en Jacky en maken hierbij nog een mooie groepsfoto. Jan roept natuurlijk: NEEJOH, iedereen moet hier hard om lachen, want we weten nu dat Jan met NEEJOH ook wel JA bedoelt. Kijk maar , hij staat er toch bij!!

Van links naar rechts; Corinne, Astrid, Eric, Edwin, Jan, Guido, Joep en Franciska

Guido en Corinne worden opgehaald met de taxi en die zwaaien we met elkaar uit. Jan en Joep worden opgehaald door familie.



Hierna vertrekken Eric, Astrid, Edwin, Nicoline en Franciska richting Arnhem. En dan is de vakantie echt afgelopen... Helaas....

Iedereen bedankt voor de hele fijne vakantie. We hebben genoten van jullie humor en gezelligheid.

Hopelijk tot volgend jaar!